

E-mail Sandra 12 okt 18:35

Hallo beiden,

@ Tessa

Excuses voor de late reactie.

Ik wacht op mijn spullen en die komen maar niet.

Tot nu toe heb ik R. alle spullen gegeven waar hij om vroeg en meer. Alles binnen enkele uren of hoogstens enkele dagen.

Nu ik iets van mijn spullen terug heb gevraagd, heb ik na meerdere verzoeken en weken wachten (vandaar de vertraging bij mij en dan durft hij daar ook nog over te klagen, ben ik nou de enige die hier de ironie van ziet...) nog steeds die paar gevraagde dingen niet gekregen, waaronder mijn financiële administratie.

Dit is onacceptabel.

Eerst komen nu mijn gevraagde spullen boven water.

R. heeft zijn spullen gekregen, ik verwacht nu de mijne.

En als zelfs mijn ene verzoek niet gehonoreerd wordt, dan wacht ik tot dat wel zo is voor er verdere voortgang komt in dit traject, alle dreigementen ten spijt.

@R.

En weer proberen mij te intimideren door te gaan dreigen met advocaten? Sinds de mediation begon is dat de derde keer, voor mij is de maat nu vol. Jij doet niet wat je moet doen en vindt het dan een goed idee om mij te bedreigen?

Ik had voordat we dit traject ingingen mijn toevoeging al binnen. Dit komt namelijk niet geheel onverwacht. Het zoveelste vinkje op narcistisch gedrag.

Ik ben de dreigementen beu.

Ik ben degene die netjes op tijd alle documenten van het lijstje van de mediator inleverde.

Jij hebt, zelfs na herhaaldelijk verzoek, een serie leugens opgedist en zelf gefröbelde Excel-bestanden ingeleverd.

Als jij vindt dat jij je zo "coulant & coöperatief hebt opgesteld" moeten we dit misschien inderdaad maar eens aan een rechter voorleggen en eens zien of die dat ook vindt.

Maar dan ook alles. Ik weet niet hoe informatief jouw laatste gesprekje met Douwe was, maar voor mij zeer informatief.

De nare bijsmak van dit traject wordt zo bepaald niet minder.

Als dit het kaliber mediation is van Bmddl, ben ik helaas nog niet onder de indruk. Dat moet echt beter. Dit verhaal stinkt aan alle kanten.

Mijn financiële administratie blijkt thuis ineens verdwenen, vervolgens probeert Rudolf aanspraak te maken op mijn aandeel in auto's en als klap op de vuurpijl ook nog mijn erfenis.

Dan vraag ik de rest van mijn financiële administratie terug uit opslag en krijg tot op heden slechts smoesjes. Nu ook dit deel van mijn financiële administratie kennelijk verdwenen is, kan ik niet anders concluderen dan dat dit geen toeval meer kan zijn en dus opzet is. Wat ik natuurlijk al wist dankzij een nogal onaangenaam telefoongesprek waarbij ik goddank niet alleen was. Daar werden nogal wat wenkbrauwen opgetrokken 'to say the least'...

En dat bovenop de andere akelige toestanden, zoals de auto wekenlang inpikken en pas teruggeven als ik van ellende al een andere heb gekocht, me zodanig de stuipen op het lijf jagen dat de politie er aan te pas moet komen, om nog maar te zwijgen over de jarenlange mishandeling, verwaarlozing en alle gemaakte en vervolgens gebroken beloften etcetera.

En onder valse voorwendselen mijn broer de sleutel ontfutselen en spullen die niet van jou zijn uit de huisjes meenemen is zelfs diefstal.

Jij denkt kennelijk dat de regels niet voor jou gelden. We zullen zien.

En dan nog de onsmakelijke zaken waar ik inmiddels achter gekomen ben, die ik hier niet eens onder woorden wens te brengen...

Ik ben de leugens en smerige spelletjes zó beu. Ik heb niet veel meer nodig om de beerput dan maar open te trekken en de schijnheiligheid breed uit te meten. Daarbij komt dan eindelijk alle rottigheid in de openbaarheid, dat zou mooi zijn, want het is inmiddels wel duidelijk dat je narigheid over mij rondstrooit bij wie het maar horen wil. Dan komt daar ook eens klaarheid in.

Een van de vele gebroken beloften is dat we niet met modder zouden gooien. Ook op verzoek van Tessa. Zelfs dat was te veel gevraagd.

Genoeg.

Doordat je mijn financiële gegevens verdonkeremaand hebt, zowel thuis als kennelijk uit de opslag, heb ik vanaf het begin op achterstand gestaan. Het feit dat dit zo gebeurd is, is al te erg voor woorden en een hoop stampij waard.

Omdat mijn administratie ineens foetsie bleek heb ik heel veel uit mijn hoofd moeten doen en op moeten vragen her en der van wat ik nog wist en kon achterhalen. Extra ingewikkeld omdat ik veel contant betaalde. Ik heb lang niet alle kosten kunnen achterhalen door die achterstand. De kosten die ik wel kon achterhalen werden ontkend ondanks bewijs of net zo lang bekritiseerd tot ik akkoord ging. Jij voelt je tekort gedaan, ik ben tekort gedaan.

Hoewel ik alles met veel plezier op spectaculaire wijze openbaar zou maken, ben ik deze walgelijke toestand zat en wil hem afsluiten, maar zoals het er nu voorstaat kom ik er wel erg bekaaid af.

Je kwam met niets, een oeroude auto en een stapel dozen.

Jij zat altijd "krap" en ik trok overal mijn portemonnee.

Je hebt me mishandeld en getraumatiseerd, en wel zodanig dat ik nu bij een psycholoog loop.

Je hebt je voor- en nadat we uit elkaar waren schokkend gedragen en mijn reputatie vernield. Je vindt het dan ook nog gek dat ik je niet meer vertrouwen en ten koste van alles uit mijn buurt wil houden. En jij gaat het slachtoffer uithangen? Ik vind het ronduit stuitend.

Genoeg is genoeg.

Misschien is je goed informeren bij iemand, niet zo'n slecht idee.

Als jij denkt via een andere route beter af te zijn, dan kan ik daar niets aan veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet voordeliger en zeker niet vlugger zal zijn.

Nu ik het concept heb gelezen ben ik ervan overtuigd dat het niet in mijn voordeel is om te tekenen zoals het nu is. Zoals ik al zei, ik heb door de financiële sabotage van het begin af aan op achterstand gestaan.

Geloof maar dat ik alle mogelijkheden ga inzetten om dat in te halen wanneer een andere route genomen gaat worden. Ik heb me namelijk al geïnformeerd.

Ik had gehoopt dat het zover niet hoefde te komen en dit kalm en netjes samen op te kunnen lossen. Ik was degene die coöperatief was in dit traject, jij had o.a. 'bezinningsweken', zegde afspraken met de mediator af, leverde zelfs na herhaaldelijke verzoeken gevraagde dingen niet in en jij hebt je best gedaan om o.a. mijn erfenis in te pikken, dat vergeet ik nooit meer.

En nu vind jij het wel gepast om mij ook nog te intimideren door opnieuw met advocaten te gaan dreigen?

Ik ben de intimidatie om me snel te laten tekenen zat en inmiddels ben ik niet alleen maar teleurgesteld, maar zo boos dat ik met veel plezier de beerput open zal trekken en alle sabotage, rottigheid en leugens met genoeg breed uit zal meten. Je bent veel te ver gegaan. Ik heb jaren met me laten sollen, dat stopt hier.

Als jij op avontuur wilt met advocaten en rechters, so be it. Ik garandeer je dat het niet fijn zal worden.

Na jouw lastercampagne voel ik me ook niet meer geroepen om mijn mond te houden en dat zal ik dan ook niet doen als het zover komt. Ik zit er niet op te wachten jouw vuile was buiten te hangen, maar als je me op deze manier dwingt dan zal ik alles uit de kast halen. Ik geef je in elk geval niet zonder slag of stoot mijn geld mee, geloof dat maar.

En dan durf je na jouw vuilspuiterij mij ook nog van laster te beschuldigen, terwijl ik tot nu toe geen onvertogen woord over jou heb gezegd? Heb je helemaal geen schaamte?

Als je toch verder wilt met mediation dan kom je maar met een acceptabel tegenbod. Dan kunnen we het wat mij betreft alsnog afhandelen.

En ook hier zit een houdbaarheidsdatum aan, precies een week.

Als ik tegen die tijd geen acceptabel tegenbod ontvang, dan zal ik - zoals eerder aangekondigd - zelf de mediation in de koelkast zetten en andere paden bewandelen. Ik heb jaren geduld gehad met je 'monsterlijke gedrag' (zoals je het zelf ooit zo mooi omschreef) en dat is nu op.

Tessa, laat maar eens zien wat je kan, want ik ben op deze manier klaar met deze vchtscheiding per mediator.

Ps O ja, al mijn spullen (voor zondagavond!) terug uit de opslag anders teken ik, zoals ik al zei, sowieso niets.

